



Leefstijl Cultuur Onderzoek Muziek

Food Workshops Ervaring

Lentis Festival

21 juni 2019, Lentis-locatie Dennenoord, Zuidlaren

Nog een paar dagen en dan is het zover, het Lentis Festival. Het is een dag vol inspiratie over meedoen in de maatschappij. Met sport en ontspanning. Met onderzoek en ervaring. Maar ook een dag met muziek en poëzie. En natuurlijk heerlijk festivaleten. Kortom, een dag met inhoud, ontmoeting en feest. Via deze nieuwsbrief informeren we je over het laatste nieuws.

Interview met Job Mol

Wat voor werk doe je?

Ik werk voor het Adviesbureau Bries. Wij helpen organisaties met maatschappelijke vraagstukken, waarbij we proberen van een probleem een oplossing te maken. Organisaties die wij helpen zijn onder andere gemeenten, bedrijven, scholen, etc.

Waarom ga jij naar het Lentis Festival?

Ik ga naar het Lentis Festival omdat ik vermaatschappelijking belangrijk vind. Ik vind het thema gerichte zorg heel erg interessant en op het festival wil ik graag inspiratie opdoen.

Wat ga je precies doen op het Lentis Festival?

Ik sta op het Samen Leven Plein in het huisje van Welkom in de Buurt. In dit huisje kunnen mensen horen over goede initiatieven die bijdragen aan vermaatschappelijking. Heb je een goed idee, dan kunnen wij daarbij helpen en samen een plan bedenken. Iedereen is welkom!



Wat is er allemaal te vinden op het Samen Leven Plein?

Bij het huisje van **Mijn Gereedschapskist** worden oude meubels opgeknapt.

In de tent van **De Geheime Tuin** kun je naaien en stekjes verpoten.

Bij de vrachtwagen van **Mamamini** kun je een bakfietsrace doen.

In het huisje van **Clubhuis de Horizon** kun je een computer winnen!

In huisje van de **BWRI** kun je korte CV-tips krijgen.

In het huisje van het **Repair Café** zullen verschillende reparateurs zijn.

In de tent van de **Living Library** vertellen cliënten mooie verhalen.

In het huisje van **Bouwen aan mijn Toekomst** kun je helpen met klussen om het huisje mooi te maken.

Als je bij de **Black Box** binnen wandelt, kom je weer happy naar buiten.

In het huisje van **Noabergoud** wordt een spelletjescafé ingericht.

In het **Postkantoor** kun je kaarten stempelen en op de post doen.

In het **mini-theater** wordt gezongen door Kris Vesseur én wordt er een film getoond over het Friese land van Stemmingen.

In het **Living Museum** kun je samen kunst maken en leren kijken naar kunst.

In de keet van **Bakkie in de Buurt** kun je gezellig een bakje koffie drinken en je inschrijven voor de Buurtbrink.

Maar natuurlijk is er nog veel meer te beleven!